



Geef 'De Jacob' zijn ereplaats weer terug

“Laat mij maar hier blijven, onder ‘de Jacob’”, zei Toos den Elzen altijd als men informeerde of zij er niet over dacht haar huis met de vele trappen te verlaten. Als klein meisje was ze uit Brabant op het Haagse Hoge Westeinde komen wonen en als jonge vrouw trouwde ze met de weduwnaar met drie jonge kinderen van Westeinde 17; ‘omdat hij zo’n mooie rechte rug had’. Tot op zeer hoge leeftijd runde Toos er haar schoonheidssalon, waar de eens gevierde actrices van de Haagse Comedie in- en uitliepen.



Foto Martin Snuverink

'De Jacob', middelpunt van het oudste deel van Den Haag en vanwege de hooggelegen plek en de hoge toren, oriëntatiepunt voor alle Hagenaars. Ieder kwartier klinkt er het carillon, waarvan één van de klokken ook 'de Jacob' heet.

Vroeger stond de St. Jacobskerk trots midden op het Kerkplein en de omliggende markten, een aaneengesloten ruimte van Hollandse rode klinkertjes. Wat een prachtig stukje authentiek Den Haag!

Daar kwam verandering in toen de Torenstraat werd geasfalteerd. Als een stroom zwarte lava scheidt de weg de bebouwing aan de Torenstraatkant van het Kerkplein met omliggende panden.

Verdrietiger werd het nog toen het Kerkplein werd 'heringericht'. De Hollandse klinkertjes gingen eruit en een Belgische ondernemer verzorgde de herbestrating met kasseien. Onder het motto 'voegen zijn ook bestrating' werden de kinderkopjes op profijtelijke afstand van elkaar gelegd. Al gauw leidde dit tot losgelaten stenen en spoedig daarop ook tot losgelaten stukken bestrating.

Storend voor het stadsbeeld, hinderlijk en gevaarlijk. Zeker daar waar de bestrating steun geeft aan de tramrails: letterlijk als lapmiddel werden de opengevallen plekken volgestort met lapjes asfalt en werd de ruimte tussen de tramsporen geasfalteerd. Wat een treurig aanzien voor het eens zo trotse Kerkplein! Vriend en vijand waren het er over eens: Een van de mooiste plekken van de stad is verrommeld en doet afbreuk aan het historisch stadsbeeld.

Ook onze gemeente heeft dit ingezien. Eind maart werd bekend dat voor een bedrag van € 3.200.000,- het Kerkplein zal worden opgeknapt en heringericht.

De visie van het college is ambitieus: een fontein, een kinderspeelplaats, stroken gazon.

De Vrienden van den Haag juichen herinrichting van het Kerkplein van harte toe.

Maar... een Hollands Kerkplein is een Hollands Kerkplein. Laten we alert zijn op Versaille-achtige fonteinpartijen, groenstroken die een regelrechte invitatie zijn voor hondenbezitters en een speeltuin als compensatie voor de speeltuin die luttele meters verderop door de gemeente werd ingeruild voor een nieuwbouwproject met woningen en winkels.

Laat Den Haag de traditie van mooie ingetogen kerkpleinen vooral koesteren.

In de visie van De Vrienden is dit hét moment om de St. Jacobskerk weer zijn oude glorieuze plek terug te geven: midden op het plein. Als de nieuwe bestrating – we hopen dat het ditmaal een mooie, degelijke en historisch verantwoorde keuze zal zijn – zou doorlopen tot aan de bebouwing aan de Torenstraat, zou onze stad een kerkplein terugkrijgen dat zich kan meten met de mooiere pleinen in Europa. Een plek die onze mooie stad toekomt.

Werkgroep Levende Historie