



Lelijke plekken, bestaan die?

Natuurlijk bestaan die. Maar dan moeten ze wel opgemerkt worden. En gefotografeerd - dat is wat wij nu aan u vragen ... want wat is het geval? Onze vereniging besteedt van oudsher aandacht aan al het fraais van Den Haag, maar er zijn ook plekken en plekjes die u misschien foeilelijk vindt. Zulke 'lelijke plekken' gaan wij onder de aandacht brengen.

Op de najaarsledenvergadering is het al aangekondigd: de initiatiefnemers Koert Engelsman, Alexander Messelaar en Valentijn van Koppenhagen komen met een nieuwe rubriek op onze vernieuwde website: 'Lelijke Haagse plekken'. Wij willen laten zien dat er ook in onze mooie stad plekken zijn die 'wel wat beter kunnen'. Met de stiekeme hoop dat de betrokkenen zo schrikken van de afbeelding dat zij onverwijld aan de slag gaan om die lelijkheid te verbeteren.

Om deze rubriek tot een succes te maken is inbreng van onze leden nodig. Wij roepen u op foto's te maken van lelijke en verloederde situaties. Uit de inzendingen zal elk jaar de beste lelijke foto beloond worden met een leuk prijsje en een eervolle vermelding.

Nu al kunt u zich laten inspireren door voorbeelden hierbij en op onze website. Hoe u uw bijdrage kunt inleveren, vindt u eveneens op onze website www.vriendenvandenhaag.nl.

Wij zijn benieuwd.

*Namens bovengenoemd drietal,
Valentijn van Koppenhagen.*



*Hoek Vlamingstraat/Schoolstraat. Al jaren een onbeholpen hoek, die wel een opknapbeurt kan gebruiken. Wellicht kan de vastgoedeigenaar eens wakker worden geschud?
Foto Koert Engelsman*



Boterstraatje (tussen Grote Markt en Jan Hendrikstraat). Langzamerhand meer een fietsenstalling dan een mooi doorkijkje in de oude binnenstad. Foto Koert Engelsman