



## De Spinozahof – een ‘lusthof’ nieuwe stijl

*Een van onze leden gaf me vorig jaar de tip: Ga eens kijken in de Spinozastraat in de Stationsbuurt. Daar ontstaat een tuin midden in de stad. Toen ik er langsging, zag ik een provisorisch hek, her en der hopen grond en daartussen veel prille tuintjes. Dit jaar ben ik weer gaan kijken. Er stond nu een degelijk hek, het hele terrein was ingericht en er groeide en bloeide van alles – de Spinozahof.*



Ik had een afspraak gemaakt met een paar mensen van de organisatie, want ik wilde weten hoe men dat voor elkaar gekregen had: een buurttuin midden in de stad, op grond die in principe dure bouwgrond is. Marianne Edixhoven en Sacha Winkel vertelden mij dat het inderdaad bouwgrond betreft waarvan Staedion de eigenaar is.

Staedion had de oude huizen op de hoek met de Repelaerstraat gesloopt en wilde er koopwoningen bouwen. Door de economische crisis kreeg de corporatie dit plan echter niet rond en lag de bouw stil. Er werd afval gedumpt, er vond prostitutie plaats en het bouwzand stooft door de omliggende straten. Actieve buurtbewoners, inmiddels verenigd in “vrienden van de Spinozahof”, hebben toen met ondersteuning van de stichting LUST-HOFxl, een plan gemaakt om het terrein tijdelijk in te richten als een buurttuin. Staedion is daarmee akkoord gegaan en heeft enorm meegewerkt om dit resultaat voor elkaar te krijgen. “Op 22 maart 2014, de dag van de opening, hadden we geen idee hoeveel mensen er echt zouden willen gaan tuinieren maar op die dag kwamen maar liefst zestig mensen helpen!! Hoe geweldig is dat!”

Nu tuinieren er allerlei mensen, mannen en vrouwen, jongeren en ouderen uit veel verschillende

culturen, uit de Stationsbuurt, de Schilderswijk en het Oude Centrum. Mensen die slecht ter been zijn of minder makkelijk kunnen bukken, kunnen tuinieren in houten bakken die op een verhoging staan. Ieder tuiniert op haar/zijn eigen manier en tegelijk maakt men kennis met elkaar. De een teelt bij voorbeeld bloemen voor de sier en de ander produceert er kruiden of uien. Samen werkt men in de gemeenschappelijke tuin.

Marianne en Sacha vertelden enthousiast over verdere plannen voor de tuin als een mini-educatiecentrum waar voorlichtingsactiviteiten kunnen plaatsvinden m.b.t. duurzaamheid. Is het geen probleem dat men alleen maar tijdelijk over dit terrein kan beschikken? Wat als Staedion er ooit toch gaat bouwen? “We hopen dan als groep elders in de buurt een plek te vinden waar we weer veel plezier kunnen gaan beleven en vooral positieve energie met elkaar kunnen delen”.

De Spinozahof is één van de projecten van de in 2013 in Den Haag opgerichte stichting LUST-HOFxl. Deze stichting wil de leefbaarheid in steden vergroten door o.a. uit te gaan van een kringloopeconomie. Met de term ‘lusthof’ verwijst men naar de stadstuinen uit het verleden, waarbij welvaart en welzijn samengingen. Met ‘xl’ wordt de ambitie van de stichting uitgedrukt. Men is ervan overtuigd dat het door de juiste aanpak mogelijk is stedelijke omgevingen om te vormen tot ‘lusthoven’. Lusthofxl nodigt mensen uit tot het nemen van verantwoordelijkheid voor hun omgeving en hun gezondheid. In 2014 kreeg de Spinozahof de Piet Vink-prijs, de Haagse prijs voor vrijwilligersprojecten, die de saamhorigheid in de samenleving bevorderen. Op de website ([www.lusthofxl.nl](http://www.lusthofxl.nl)) vindt men informatie over de andere projecten van de stichting zoals de ‘groeneloper’ dwars door de stad en het komende grassroot festival ‘Haagse oogst’ in het Huygenspark.

*Jacob Bijl, Werkgroep stadsbeeld en stadsgroen  
(tekst en beeld)*