

## **Bezoek aan Leger des Heils Den Haag 17 maart 2018**

Het is mij tot nog toe niet gelukt om er te zijn voordat de eerste vrienden komen, zo ook vandaag was er weer iemand vroeger dan ik, maar die werd gastvrij opgevangen door majoor Elsje Klarenbeek. Er werd koffie of thee geserveerd met een ruime keuze uit koeken, terwijl Elsje een introductie gaf over wat onder andere de activiteiten van het Leger zijn.

De ontstaansgeschiedenis werd gepresenteerd aan de hand van PowerPoint. Andere activiteiten die aan bod kwamen waren reclassering en pleegzorg. Er was een echtpaar dat in 28 jaar 58 kinderen hadden opgevangen, soms vanaf de eerste levensdag van het kind en de opvang varieerde van enkele maanden tot een paar jaar.

Na een tweede rond koffie/thee werden we in drie groepjes verdeeld, die door de medewerkers door het gebouw werden geleid, waarbij de tweedehands kledingwinkel op mij de grootste indruk maakte.

De lunch bestond uit soep, broodjes kroket en een aantal schotels met verschillende salades. Echt buitengewoon goed verzorgd voor de 5 euro die dit kostte.

Verslag van Marjan Jansen, werkgroep Activiteiten