

EEN VRIEND STELT ZICH VOOR

In deze rubriek wordt aan een van onze leden een aantal vragen gesteld



Esther Terheijden-Kwaaitaal, 1974
 Geboren in Lent bij Nijmegen.
 Getrouwd met Patrick, 3 kinderen,
 Lotte, Pepijn, Carlijn.
 Woonachtig in Duinoord.

Wanneer werd je lid van onze Vereniging?

Weet het niet meer precies, ik denk vijf jaar geleden, via Els M. van den Broek die ik trof bij het Haags Architectuur Café (HaAC). Architectuur is een van mijn interesses. We raakten aan de praat en zij wist mij warm te maken voor de Vrienden.

Voel je je Hagenaar?

Ik blijf altijd Nijmegenaar, maar ik voel mij meer dan welkom in Den Haag. Mijn man en ik hebben samen al twaalf jaar een bedrijf, isolatiespecialist.com. Verduurzamen heeft een hoge vlucht genomen. Toen wij begonnen isoleerden wij per dag een huis, nu vier. Door mijn werk maar ook mijn interesses heb ik een groot netwerk en ik ben lid van veel clubjes. Ik heb een druk leven, mijn ontspanning is tennis, doe ik al jaren bij Thor de Bataaf en golf: net weer opnieuw mee gestart. Achttien jaar niet gespeeld sinds wij kinderen kregen. Den Haag is heerlijk, ik ben hier

ontzettend thuis en zou nooit meer weg willen.

Wie is jouw favoriete Hagenaar?

Dan kan ik meerdere namen noemen. Maar ik kies Lisette Huizenga, digitaal kunstenares en een vrouw met een hart van goud. Zij maakte een digitaal muurschilderij van onze kinderen in de Sixtijnse kapel.

Heb je een favoriete plek in Den Haag?

O, zoveel. Het Indonesisch restaurant Didong bij ons om de hoek is helaas ter ziele. Met onze hond wandel ik graag in de Scheveningse Bosjes, de Bosjes van Poot of aan het strand. Hier wil ik speciaal de beeldentuin noemen in de Franse tuin achter Paleis Kneuterdijk, waar de Raad van State is gehuisvest. Ik weet niet of veel mensen in Den Haag die kennen, maar bekendheid verdient deze beeldentuin beslist. Er zijn in de afgelopen jaren meerdere vrije, abstracte sculpturen geplaatst.



Beeldentuin in de Franse tuin achter Paleis Kneuterdijk

Nu staan er in totaal twintig, divers in variatie en thematiek. De ingang van beeldentuin is pal tegenover Paleis Noordeinde. Na het standbeeld en de postzegelboom ga je het poortje van de Gotische zaal door, waar je informatiekaarten aantreft met plaats en beschrijving van de beelden.

Wat vind je typisch voor Den Haag?

Het Binnenhof, Lange Voorhout, de Bonneterie (zo noemt iedereen het toch nog), de Passage, het Sweelinckplein (het mooiste plein van Den Haag) en de Fred (Frederik Hendriklaan, de leukste winkelstraat van Nederland). Maar bij Den Haag hoort ook het groen, het strand en de duinen.

Wat vind jij belangrijk voor Den Haag?

Dat het een aantrekkelijke, veilige en schone stad is. Ik ben trots op Den Haag en vind het een voorrecht er te wonen.

Wat wil je verder nog kwijt?

Ik maak mij zorgen over het klimaat. Iedereen zou moeten verduurzamen, wat voor wereld laten wij anders achter voor onze kinderen en hun kinderen? De verruwing van de omgangsvormen vind ik naar. Je moet iedereen met respect tegemoet treden, gewoon omdat het je medemens is.

Jan Bron Dik, interview en foto

Wilt u ook een keer geïnterviewd worden voor deze rubriek? Neem dan contact met ons op via redactie@vriendenvandenhaag.nl