

STICHTING HAEGSCHE TIJD VERDIENT EEN EIGEN MUSEUM

In vele volkswijsheden worden wij eraan herinnerd dat de tijd vliegt, dat wij de tijd goed moeten gebruiken en dat de tijd maar één richting kent: vooruit! Mede daarom wordt de tijd niet voor niets de vierde dimensie genoemd, omdat niets en niemand zich aan haar voortgang kan ontworstelen en geen enkele seconde opnieuw kan worden benut, zodra zij is verstreken.

Het is ook die fascinatie voor de natuurwet dat alles aan tijd gebonden is, die de nationaal en internationaal vermaarde 17^e-eeuwse Haagse wetenschapper Christiaan Huygens (1629-1695), wonend aan het Plein in Den Haag, heeft gebracht tot de uitvinding van het slingeruurwerk en de balansveer. Wij spraken met Joost Albers en Jeroen Trimbos van de Stichting Haegsche Tijd, die onder andere als doelstelling heeft om Den Haag als 'Stad van de Tijd' onder de aandacht te brengen van het nationale en internationale publiek. Op de vraag waarom specifiek Den Haag die eer te beurt zou vallen, vertellen zij ons enthousiast over Christiaan Huygens en over de collectie uurwerken, die wijlen Antoon Gaemers bijeen heeft gebracht en ook in topconditie wist te houden in zijn winkel aan het Noordeinde en later in de Huygenszaal van het Venduehuis der Notarissen tentoonstelde. Tot groot verdriet van velen is Antoon overleden als gevolg van de covidpandemie. Hij zal het daarom niet meer meemaken als het ultieme doel van de stichting wordt



Via een app toegang tot Den Haag in de 17^e eeuw



Christiaan Huygens



Baruch Spinoza

bereikt en Den Haag een Tijdmuseum heeft, waar zowel bijzondere uurwerken worden tentoongesteld, alsook algemene en specifieke tijdmeetkundige kennis voor het publiek toegankelijk wordt gemaakt.

Zo heeft de Stichting Haegsche Tijd in samenwerking met de Stichting Verborgen Stad het plan ontwikkeld voor een platform waarmee men met de eigen smartphone of thuis vanachter de computer kan binnentreden in het Den Haag van de 17^e eeuw. Met de nieuwste technologie kan men zien op welke plaatsen in de stad de internationaal bekende wetenschapper Christiaan Huygens en filosoof Baruch Spinoza hebben gewoond en gewerkt.

De stichting heeft zich vanaf haar oprichting in januari 2018 ingespannen om met lezingen, excursies en vele contacten met internationale en nationale wetenschappers, zoals Vincent Icke, een groot scala aan cultuurhistorisch - en wetenschappelijk erfgoed bijeen te brengen. Het verdient dan ook zondermeer de inzet van het gemeentebestuur om te onderzoeken of dit typisch Haagse erfgoed voor publiek en ten behoeve van het onderwijs kan worden veiliggesteld in een museum. Op 29 september verschijnt er van de hand van Herman Rosenberg een boek over Antoon Gaemers, *Tijdmeester van het Noordeinde*. In oktober zal een deel van zijn klokkencollectie worden geveild bij het Venduehuis.

Emilie Linssen-van Rossum en Jan van der Ploeg
Werkgroep Levende Historie
levendehistorie@vriendenvandenhaag.nl