

EEN VRIEND STELT ZICH VOOR

In deze rubriek wordt aan een van onze leden een aantal vragen gesteld



Marike van Noort, 1952

Geboren in Amsterdam.

Opleiding HBO Analist Medische Microbiologie. Werkte 25 jaar als deskundige infectiepreventie in het Langeland

Ziekenhuis Zoetermeer.

Zoon, dochter, vier kleinzoons.

Woonachtig in centrum Den Haag.

Wanneer werd je lid van onze Vereniging?

Vijf jaar geleden, na een stadswandeling van het Gilde.

Voel je je Hagenaar?

Ik ben in Amsterdam geboren, maar nergens getogen. Ik heb op veel verschillende plekken gewoond, mijn vader werkte bij de marine. In mijn jeugd woonde ik drie jaar op Curaçao, paradijselijk. Nu woon ik vijftien jaar met plezier in Den Haag en ben lid van veel clubjes, bijvoorbeeld *Slimme Senior*; een platform van 55-plussers die zinvol in het leven willen blijven staan, met veel activiteiten en ontmoetingsmogelijkheden.

Wie is jouw favoriete Hagenaar?

Paul van Vliet, een fijne cabaretier met mooie liedjes en – belangrijk – ambassadeur van Unicef.

Heb je een favoriete plek in Den Haag?

Strand, strand en nog 'ns strand. Als het even kan ben ik daar te vinden, straks ga ik er ook weer naar toe. Zwarte Pad, Boulevard of Zuiderstrand, overal vind ik het heerlijk. Ik ben ook lid van een jutclubje, elke week ruimen wij op een dag een aantal uren rommel op aan en bij het strand. Je wilt niet weten hoeveel zakken rotzooi. Strandtenthouders zijn blij met ons. Maar de vele filterpeuken zijn het ergst, die bevatten na vijftien jaar afbraaktijd nog schadelijke stoffen voor het milieu. In de magen van vissen en vogels worden regelmatig volledige filters aangetroffen.

Wat vind je typisch voor Den Haag?

Prinsjesdag! Toen mijn moeder nog leefde en ik werkte nam ik die dag vrij. Er heerst dan een heerlijke sfeer in Den Haag. Ergens aan het Korte of Lange Voorhout staan kijken naar de rijtoer en dan snel door naar Paleis Noordeinde voor de balkonscène. Uniek in de wereld, zei ook mijn schoondochter uit Brazilië.

Wat vind jij belangrijk voor Den Haag?

Prioriteit voor het groen, zeker waar ik woon. Maar bij navraag hierover op de open avond bij de start van de bouw van Amare en de woontorens ernaast, zei de projectontwikkelaar letterlijk: "nou, dan zetten we er toch een paar bloembakken neer." Alleen maar steen! Eén groot hittestress eiland! Verder vind ik behoud van karakteristieke gebouwen belangrijk, er is zoveel gesloopt! De gedempte grachten ook weer opengooien, prima. Ik ben blij dat onze Vereniging zich voor al deze zaken inzet.

Wat wil je verder nog kwijt?

Vrijwilligerswerk vind ik ontzettend belangrijk. Na mijn pensionering ging ik naar een basisschool middenin de Schilderswijk. Ik liep zomaar het schoolplein op en vroeg aan de directeur of ik kon helpen. Dat had hij niet eerder meegemaakt, want ik kende er niemand. Vijf jaar lang heb ik een, soms twee keer per week een ochtend kinderen geholpen met lezen en schrijven. Absoluut nodig, als ik het vergeleek met hoe ver mijn kleinzoons van dezelfde leeftijd waren.

Maar ik heb ook gewerkt op het hospitaalschip van de Amerikaanse hulporganisatie Mercy Ships, dat elk jaar tien maanden in de haven van verschillende West-Afrikaanse landen ligt om daar medische zorg mogelijk te maken door training en operaties. Met mijn expertise kon ik een vacature van drie maanden vervullen, toen het in de haven van Dakar lag, in Senegal. Mooi, maar zwaar werk. En je betaalt alles zelf, vlucht en verblijf.

Vorig jaar heb ik mij aangemeld bij de GGD; daar werkte ik acht maanden (wel betaald) aan de telefoon voor informatie en uitleg over alle vragen over corona.

Vrijwilligerswerk doe ik graag, dan merk ik dat ik iets voor anderen kan betekenen.

Jan Bron Dik, interview

Wilt u ook een keer geïnterviewd worden voor deze rubriek? Neem dan contact met ons op via redactie@vriendenvandenhaag.nl