

EEN VRIEND STELT ZICH VOOR

In deze rubriek wordt aan een van onze leden een aantal vragen gesteld



Iris M. van Breemen, 1952

Geboren in Den Haag.

Diverse opleidingen in de verzorging en daarbuiten.

Directiesecretaresse personeelszaken stichting Laurens, Rotterdam.

Grote organisatie met ruim 6.000 zorgprofessionals in de thuiszorg, kortdurende zorg en wonen met zorg.

Vrijgezel.

Woonachtig in Segbroek.

Wanneer werd je lid van onze Vereniging?

Ik wist al van het bestaan van de Vrienden, maar werd lid in 2011. Mijn vader was overleden en ik zocht dingen ter afleiding. Met plezier neem ik sinds mijn pensionering in 2014 deel aan tal van Verenigingsactiviteiten, wandelingen, excursies, waarbij ik mensen ontmoet en op veel interessante plaatsen kom. Daarnaast deed ik graag mee aan fotowedstrijden. Ook ga ik geregeld naar de Vriendenborrel.

Voel je je Hagenaar?

Eigenlijk allereerst Nederlander, maar daarna is Den Haag mij heel dierbaar, mijn thuis. Ik heb 37 jaar in Rotterdam gewerkt en in Schiebroek gewoond en raakte wat 'verrotterdamst', zei mijn omgeving. Sinds 2008 woon ik weer in

mijn ouderlijk huis aan de Segbroeklaan, waar we ooit met z'n vijven woonden. Als 19-jarige ging ik naar Rotterdam, terug naar Den Haag was weer echt thuis komen.

Wie is jouw favoriete Hagenaar?

Kees van Kooten. Gewoon een prachtig mens, vind ik. Begaafd, geweldig getalenteerd, maar ook empathisch, anders zou hij al die typetjes niet zo goed kunnen vormgeven en spelen. En geen sterallures, geen arrogantie, maar eenvoudig en oprecht.

Heb je een favoriete plek in Den Haag?

Het Zuiderstrand, het stille strand van Scheveningen. Niet om in de zon te liggen, maar om langs de vloedlijn te lopen, te denken, te dromen, de zee over te turen, heerlijk!

Wat vind je typisch voor Den Haag?

Prinsjesdag! Typisch een Haagse beleving. Kan ook alleen maar in Den Haag als residentiestad worden gehouden. Op Prinsjesdag heerst er ook een bijzondere sfeer in Den Haag. Jarenlang heb ik steeds op de tribune aan het Voorhout gezeten. Maar nu is de indeling veranderd en zijn de plaatsen duurder geworden. Misschien daardoor dit jaar minder publiek op de tribune?

Wat vind jij belangrijk voor Den Haag?

Aandacht voor de leefbaarheid en het behoud van de karakteristieke waarden van onze mooie stad, waar de Vrienden zich hoognodig en gelukkig vasthoudend voor inzetten. De beperking van de bezwaarmogelijkheden tegen bouwplannen die het college graag wil, en de schijnparticipatie, gevolgen van de nieuwe Omgevingswet die per

1 januari a.s. in werking treedt, vind ik zorgelijk. De ruimte om in veel gevallen af te kijken van een Omgevingsplan is te groot. Het is zoals onze voorzitter Rupert van Heijningen zegt: met hoge woontorens komt de stad vol te staan, en als een projectontwikkelaar die wil omzetten naar hotels of short-stay en een wethouder vindt dat een goed idee, kan de gemeenteraad er niets meer tegen ondernemen, laat staan de bewoners.

Wat wil je verder nog kwijt?

Ik voel me bevoorrecht en geniet van mijn vrije leven. Ben geïnteresseerd in kunst, cultuur, vaderlandse geschiedenis, musea en speel graag Mahjong. Ik hou van Nederland, ons land is mooi en heel divers. Leer eerst je eigen land kennen, voordat je naar het buitenland gaat, zeiden mijn ouders. Den Haag is mooi, maar ik mis er soms de grote bossen, de koeien en de landelijke molens. Ik ben lid van de vereniging De Hollandsche Molen, die zich inzet voor het behoud en voortbestaan van wind- en watermolens van Nederland. De windturbines op zee, die je vanaf de kust kunt zien, vind ik geen gezicht. Horizonvervuiling en ik denk slecht voor de natuur en het milieu in de zee. Als redacteur van het personeelsblad van Laurens had ik destijds een vergelijkbare rubriek als deze. Wat leuk dat ik nu ben geïnterviewd!

Jan Bron Dik, interview

Wilt u ook een keer geïnterviewd worden voor deze rubriek? Neem dan contact met ons op via redactie@vriendenvandenhaag.nl