

# EEN VRIEND STELT ZICH VOOR

In deze rubriek wordt aan een van onze leden een aantal vragen gesteld



**Vandana Jankipersadsing, 1974**  
Geboren in Paramaribo, Suriname.  
Propedeuse Rechten Erasmus Universiteit Rotterdam.  
Projectleider bij de wethoudersvereniging van de Vereniging Nederlandse Gemeenten.  
Alleenstaande moeder met dochter.  
Woonachtig in Rustenburg en Oostbroek.

## Wanneer werd je lid van onze Vereniging?

Twee jaar geleden. In de strijd tot behoud van de Theresiakerk heeft Rupert van Heijningen ons met zijn juridische kennis, adviezen en contacten bijzonder gesteund. Ik hou van Den Haag en wilde toen ook lid worden van de Vrienden.

## Voel je je Hagenaar?

Mijn vader studeerde bouwkunde aan de TU Delft en woonde bij een hospita in Rotterdam. Haar gezin is familie van ons geworden en zodoende kwam ik in 1994 uit Suriname daar te wonen. Nog steeds word ik blij als ik in Rotterdam

kom. Maar ik ben van Den Haag gaan houden, waar ik vanaf 1998 woon.

## Wie is jouw favoriete Hagenaar?

Niemand in het bijzonder, maar de mensen in Den Haag; de Hagenaars en Hagenezen. Sinds ik hier ben, heb ik hen ervaren als warm, eerlijk en open en ik heb vrienden aan beide zijden van de Laan van Meerdervoort.

## Heb je een favoriete plek in Den Haag?

Clingendael, prachtig. Ook het Zuiderstrand, heerlijk om in m'n eentje langs de vloedlijn te lopen mijmeren.

## Wat vind je typisch voor Den Haag?

Het Binnenhof en Den Haag als hofstad, met Prinsjesdag en de rijtour met al die paarden. Ik wil nog steeds een keer de oefening voor Prinsjesdag zien op het strand van Scheveningen.

## Wat vind jij belangrijk voor Den Haag?

Verbinding maken, zowel voor de inwoners als voor de politiek. Bij de inspraakavonden met de gemeenteraad over de bestemming van de Theresiakerk ben ik geschrokken van de nare sfeer en het grove taalgebruik van sommige raadsleden. Waarnemend burgemeester Remkes zette onbeschofte sprekers wel op hun plaats, maar is dit bestuur een afspiegeling van onze stad? Gelukkig hebben wij met Jan van Zanen ook een sterke en beminlijke burgemeester.

## Wat wil je verder nog kwijt?

Zes jaar geleden ging ik wonen in de wijk Rustenburg en Oostbroek, waar ik eerst niets mee had. Bij Albert Heijn las ik een briefje met de oproep mee te helpen de Theresiakerk, een anker in onze wijk, te redden van de voorgeno-

men plannen van een projectontwikkelaar. Ik sloot me aan bij de groep die daarvoor een stichting oprichtte. Vervolgens hebben we jarenlang als Galliërs tegen de Romeinen strijd moeten leveren, tegen de mismoedige makende bureaucratie en de vele procedures. Maar wij zijn erin geslaagd de plannen voor de reconstructie van de kerk te verbeteren. Na de vergunningverlening kan er dit jaar worden begonnen met de verbouwing.

Na dit mooie resultaat zet ik mij alweer enige tijd in voor de stichting Art of Living Nederland. Art of Living is een soort principe, een filosofie om het leven ten volle te leven. Het is meer een beweging dan een organisatie.

De kernwaarde is om vrede in jezelf te vinden en mensen te verenigen in onze samenleving - mensen met verschillende culturen, tradities, religies en nationaliteiten. Dat vond ik best zweverig klinken, toen mijn ouders in een voor mij moeilijke periode aandrongen om daar een ademhalingscursus te volgen. Met tegenzin heb ik toch een cursus ademhalingstechnieken gedaan. Het resultaat was verbluffend: ik kon mijn stress loslaten, kreeg meer energie en ontsteeg de burn-out waarin ik zat. Hierdoor werd ik zo enthousiast, dat ik mij volop ging inzetten voor deze organisatie. Sinds 2022 ben ik voorzitter van Art of Living Nederland.

Jan Bron Dik, interview

Wilt u ook een keer geïnterviewd worden voor deze rubriek? Neem dan contact met ons op via [redactie@vriendenvandenhaag.nl](mailto:redactie@vriendenvandenhaag.nl)