

## Impressie lezing en wandeling Verdwenen bioscopen

Impressie van een van de drie excursies Verdwenen bioscopen op 5 en 16 oktober en 16 november.

Vanmorgen de eerste aflevering van de "Verdwenen bioscopen" gehad. Ik was er een half uur van te voren en na een kwartiertje druppelde iedereen binnen. Iedereen die op de lijst stond was er.

Elisa Mutsaers, eigenaar van het Film Atelier, had speciaal voor de Vrienden een lezing met Powerpoint presentatie voorbereid over de bioscopen in de binnenstad. Door haar enthousiasme duurde die presentatie een stuk langer dan gepland, maar desgevraagd wilde iedereen nog meer horen en dus werd de wandeling een stukje ingekort.



Ik heb zelf niet meegedaan aan de wandeling, maar ik hoorde van Elisa dat die ook in goede aarde was gevallen. Hij voerde langs Rex in de Lange Poten (waar nu Paagman zit die de gevel prachtig heeft gerestaureerd), op de hoek van de Lange Poten en het Spui met uitzicht op Asta en de Passage, verder in de Spuistraat Apollo (waar eens De Slegte zat), in de Veenestraat het City theater (helaas niets meer van te zien door brand en afbraak), dan naar de Kettingstraat voor de Studio bioscoop en tot slot de Passage waar nu Novotel zit, maar waar achter de naam van het hotel waarschijnlijk nog de mooie glas-in-lood ramen van de bioscoop zitten.

Naar mijn mening heeft iedereen het heel leuk en interessant gevonden.

Werkgroep Activiteiten & Excursies