

## **Excursie voormalige Amerikaanse ambassade**

Mijn eerste indruk van zelfs het bordes was als vreselijk verwaarloosd en de hal was ontzettend verminkt, kortom er is weinig meer over van het prachtige gebouw waar ik acht jaar heb gewerkt, maar dat was dan ook kort nadat het was opgeleverd. Volgens rondleidster Laressa Mulder was er tien jaar bijna niets aan gedaan, omdat er toch verhuisd zou worden.

De Vrienden waren belangstellend en hadden veel vragen. Er waren vier plekken die Laressa ons heeft laten zien, t.w. op de derde etage (2<sup>de</sup> voor ons) een conferentiekamer, waar niet-confidentiële vergaderingen werden gehouden, en de kamer van de ambassadeur, waar de teakhouten betimmering verprutst was met een veel te donkere beits(?). Terug op de begane grond (voor Amerikanen de eerste etage) de bibliotheek bezocht (natuurlijk zonder een boek). De originele boekenkasten waren nog aanwezig, maar aangevuld met, nota bene Billy-kasten van Ikea.

Het auditorium was de laatste plek die we bezochten. Ook daar verminkingen. De prachtige lampen aan het plafond waren verdwenen achter een systeemplafond. Er was geen stoel meer te bekennen en het toneel was min of meer verdwenen achter een anderhalve meter hoge muur. Aan een wand was een grote blauwe lap bevestigd met een lat van de Bouwmarkt (om zo te zien) en die lap werd gebruikt als neutrale achtergrond voor foto's van de ambassadeur.

Tenslotte konden we nog de binnentuin bekijken en een rondje lopen. Ik heb eindelijk uitgevonden wat voor boom het is die daar vanaf het begin heeft gestaan; het is een beuk en de aarde was bezaaid met beukennotjes (een mastjaar?).

(Marjan Jansen, 21-9-2018)